



Protestantse Gemeente te Oost-Souburg

Jaarverslag 2023-2024

September 2024

Algemeen

Na het vertrek, vorig jaar, van mevr. Rianne Steenbeek hebben we in november afscheid genomen van rev. Ank Muller. Zij heeft voor een compleet andere carrière gekozen en is daarvoor verhuisd naar de provincie Gelderland. Vanaf dat moment was ds. Eeuwout Klootwijk onze enige pastor. Helaas gaf hij eind april aan dat er een beroep op hem was uitgebracht vanuit de Lambertuskerk te Vught en dat hij van plan was dit te aanvaarden. Voor onze gemeente betekent dit dat we vanaf 1 september 2024 starten zonder pastor.

Ook van ds. Eeuwout werd in een volle dienst afscheid genomen en werd hij los gemaakt van onze gemeente.

Vlak voor de zomervakantie is al voorzichtig begonnen met het beroepingswerk; een commissie werd samengesteld en profielschetsen werden in concept opgesteld.

Ons jaarthema was "GA MEE ". Er werd een activiteitenkalender samengesteld, waarop ieder kon zien wat er ongeveer aan activiteiten gepland stond.

De startdienst met door velen meegenomen "spijzen" was gezellig. Voor deze dienst waren de "nieuw-ingekomenen" van het afgelopen jaar uitgenodigd.

Er was een kring, door ds. Eeuwout geleid over: "Bijbel en kunst" en "lees je mee": bekende en onbekende verhalen. Er werden twee sobere maaltijden gehouden in de 40 dagentijd en door het jaar heen waren er maaltijden met zelf meegebrachte gerechten.

Het Groot huisbezoek stond eveneens in het teken van het jaarthema. Er deden ongeveer 45 gemeenteleden mee.

De kerstboom stond weer buiten en het filmhuis trok in de wintermaanden een vaste kern van belangstellenden. Er was een klooster-weekend o.l.v. ds. Eeuwout in het klooster Clarissen in Megen.

Ook dit jaar was de zoektocht naar nieuwe ambtsdragers en contactpersonen een terugkerende zorg. Het blijft moeilijk iemand te vinden voor specifieke taken. In de toekomst zal dat een verarming van het vele werk, wat verzet wordt, kunnen inhouden.

Zorgzame Kerk

Zorgzame kerk is een typische diaconaal thema met veel activiteiten georganiseerd door de Diaconie. Er waren inloop middagen, twee meezingmiddagen en een ouderen busreis. Dit zijn laagdrempelige activiteiten waar mensen die behoefte hebben aan een praatje terecht kunnen, zo hopen we eenzaamheid tegen te gaan. Daarnaast heeft de Diaconie verschillende zaken georganiseerd voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Rond Dankdag werd voedsel ingezameld voor de voedselbank. En dit keer ook tijdens de 40 dagen tijd als bijdrage voor het Leger de Heils in Middelburg. Met kerst werden 140 kerstpakketten uitgedeeld. Dit waren er duidelijk meer dan de afgelopen jaren. Dit komt doordat nu ook mensen benaderd worden via Orionis. Tijdens de 40 dagentijd zijn ruim 60 schoenendozen gevuld voor kinderen in landen waar veel armoede heerst. Vlak voor de zomervakantie zijn 28 kinderen uit gezinnen die geen geld hebben om met vakantie te gaan blij gemaakt met een vakantietas. De Diaconie heeft meerdere mensen uit de brand kunnen helpen met steun uit het noodfonds.

De ZWO heeft op verschillende momenten aandacht geschonken aan de steun voor mensen verder weg ook is er op meerdere momenten extra gecollecteerd voor noodhulp. De pastorale zorg wordt door ongeveer 35 contactpersonen en ouderlingen verzorgd.

Open Kerk

Open kerk zijn betekent kerk zijn voor iedereen en niet alleen voor onze eigen gemeenteleden. De stiltekapel onder de toren was elke dag open. We proberen via onze website en stukjes in de Bode niet kerkelijk betrokkenen te laten weten dat ze welkom zijn.

In de diensten in onze gemeente wordt regelmatig aandacht besteed aan wensen en/of gebedsintenties uit de Stille Kapel en, rond Kerst, uit de kerstboom buiten.

Vierende Kerk

Naast de reguliere diensten op zondagochtend kennen we ook een 5-tal @homediensten. Deze diensten bestaan al sinds begin 2000 en hebben een heel eigen karakter. Ze worden door de regelmatige bezoekers zeer op prijs gesteld. Ooit begonnen in de kerk, maar door omstandigheden een keer uitgeweken naar De Ark. Dit werd zo gewaardeerd, dat dit zo is gebleven.

Daarnaast vieren we vespers tijdens de adventtijd en in de Stille week.

We kozen er voor de vespers als begin van een kerkenraadsvergadering te vervangen door een bezinnend moment; vormgegeven door één van de colleges of taakgroepen.

Veilige Kerk

Mensen die hulp nodig hebben zoeken hiervoor een veilige omgeving. Er is vaak al veel angst en schaamte waardoor een veilige omgeving een voorwaarde is om hulp te kunnen geven. Doordat de Diaconie samenwerkt met Orionis kunnen meer mensen bereikt worden zonder dat hun gegevens bekend worden.

We beschikken al een aantal jaren over een tweetal vertrouwenspersonen.

Dit jaar hebben alle ambtsdragers en contactpersonen een “Verklaring omtrent Gedrag” ingeleverd en hebben zij de “Gedragscode ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag” ondertekend.

Hiermee voldoen we in een vroeg stadium aan de door de Protestantse Kerk Nederland opgelegde maatregelen.

Groene Kerk

Om werk te maken van een rechtvaardige levenshouding en omzien naar de naaste. Groen zijn betekent: De ander niets tekortdoen. De ander is je naaste in de schepping.

Dit proberen we dan ook als gemeente uit te dragen in onze activiteiten en in ons “kerk zijn”.

Het tweemaal per jaar organiseren van een tweede kans markt maakt daar ook onderdeel van uit.

Maar ook het verduurzamen daar waar het mogelijk is behoort tot onze taak.

Al met al een gewoon jaar wat toch weer bijzonder was. Veel van onze gemeenteleden zetten zich op één of andere manier in voor onze gemeente of hebben dat in het verleden veel gedaan. We zijn dankbaar voor deze inzet.