



Jaarthema en activiteiten

Het jaarthema was: 'Le-vens-reis'. We begonnen daarmee tijdens de start-dienst in september. Er waren diverse activiteiten gepland; de kring 'op levens-reis' werd goed bezocht en ook voor het filmhuis was

genoeg belangstelling. Verder kan de huiskamerkring "jonge ouders" en de vrouwen gespreksgroep genoemd worden en het kloosterweekend in de Abdij Zevenkerken bij Brugge. In het kader van 'Kerstboom buiten' stond er weer een verlichte kerstboom in de kerktuin, maar bij afwezigheid van de vaste vrijwilligers waren daar dit jaar geen activiteiten aan verbonden.

De nieuw-ingekomen leden ontvangen een persoonlijk afgegeven informatie-tasje met het logo van onze gemeente erop. In november werden deze nieuwe gemeenteleden uitgenodigd voor een kerkdienst en daarin welkom geheten. Bij het koffiedrinken werden zij persoonlijk voorgesteld aan de gemeente. Dit resulteerde ook in de vraag om vaker koffie met elkaar te kunnen drinken na de dienst. Een groep vrijwilligers heeft de organisatie hiervan op zich genomen en is enthousiast van start gegaan.



Er waren in het najaar bijzondere bijeenkomsten rondom ons jaarthema:

- De laatste reis; een ontmoetingsavond georganiseerd door ons pastoresteam met vragen rondom afscheid, rouw en sterven.
- De tentoonstelling 'Openbaerieng in beeld' met schilderijen over dit bijbelboek van de schilderes Jopie Minnaard uit Heinkenszand.
- Een kijk- en vertelavond van deze schilderes over deze schilderijenreeks.
- Een voorleesavond door Heleen Pasma over 'Hagar in verschillende tradities'.
- De voorstelling: 'Dwars door de Bijbel' door verhalenverteller Kees Posthumus.

Nog meer stond er in het jaarprogramma, zoals een vertelavond 'Kom op met je verhalen' en het GrootHuisBezoek. Dit jaar hadden we toch weer gekozen voor een groothuisbezoek bij de mensen thuis, omdat we gemerkt hadden dat

dat erg op prijs gesteld werd. Daarnaast zouden er bijeenkomsten plaatsvinden in de Gouwe Tuyn en in Nieuw Bachtenpoorte. Opgaves waren gedaan, de indeling was gemaakt, maar de definitieve uitnodigingen gingen de deur niet meer uit, omdat we geconfronteerd werden met de coronapandemie. Dit had en heeft grote impact op ons gemeentelven.

De impact van corona

Zoals gezegd had en heeft deze pandemie een grote impact op ons gemeentelven.

Binnen onze gemeente werd dit jaar weer met veel toewijding veel werk verzet. De pastores, ouderlingen en contactpersonen onderhielden vele waardevolle contacten met gemeenteleden.

Op bijzondere momenten mochten we als gemeente dicht bij de ander staan, waarbij we denken aan geboorte, belijdenis, viering van jubilea, maar ook de begeleiding in verdrietige tijden en bij overlijden.

Bovenstaande schuingedrukte stukje is de waardevolle (en voorheen) vanzelfsprekende beschrijving van 'omzien naar elkaar' van onze gemeente. Maar eind februari werd veel fysiek niet meer mogelijk: geen kerkdiensten, geen bezoeken (zieken- en verzorgingshuizen 'op slot'), geen vergaderingen. En ook uitvaarten bleken een korte periode niet mogelijk te zijn vanuit onze gebouwen. We hadden de zorg voor onze eigen medewerkers, maar ook voor onze kwetsbare groep gemeenteleden.

Maar na een aantal uitvaarten elders bleek dat onze ruimte wel geschikt is voor uitvaarten in coronatijd; er kan aan alle regels worden voldaan en de zorg voor onze medewerkers kan worden gewaarborgd.

We zijn gaan zoeken naar een andere manier van 'KERK-ZIJN'. We hebben onze kerkdiensten omgevormd naar onlinediensten. We hebben ze ingevuld met onze eigen pastores en met een aantal voorgangers vanuit onze gemeente. Het op deze manier toch doorgaan van de vespers in de Stille Week, de diensten op de drie dagen van Pasen en op Paasmorgen was heel bijzonder en gaf toch verbondenheid.

De pastores/contactpersonen/ouderlingen/diakonen zetten zich in om d.m.v. mailtjes, telefoontjes en kaartjes toch contact te houden met gemeenteleden. Ook het bezorgen van bloemen bij verjaardagen/jubilea/zieken ging 'op afstand' door. In de Stille week kregen alle gemeenteleden een Paasgroet in de bus. Om gemeenteleden een beetje op de hoogte te houden en moed te geven zijn we gestart met het, hoofdzakelijk per mail, versturen van een wekelijkse nieuwsbrief.

De 'Open kerk' op donderdagmiddag werd aangepast. Onder de toren is een Stille kapel ingericht, een plaats waar iedereen even een moment van rust kan vinden. Dit wordt erg op prijs gesteld, ook gezien de kaartjes met opmerkingen die worden achtergelaten.

Vergaderingen werden online gevoerd, wat weer een hele andere manier van kerkzijn met zich meebrengt. Ook de discussies over wat volgens de richtlijnen van het RIVM en adviezen van de Protestantse Kerk Nederland wel en niet kon en, nog steeds, niet kan neemt tijd in beslag en beïnvloedt onze blik op ons gemeente-zijn.

Vanaf juli 2020 zijn kerkdiensten waarbij een aantal gemeenteleden aanwezig kunnen zijn, mits de 1,5 m. afstand bewaard kan blijven, weer mogelijk. Hiertoe is de gemeente in vieren verdeeld en zijn gemeenteleden uitgenodigd tot het bijwonen van een dienst. Het uitnodigen en het reserveringssysteem behoeft de nodige aandacht.

Diaconale zaken

De diaconie had participatie in de werkgroep Armoede Vlissingen waardoor meer contacten ontstaan met andere instanties die op dit gebied actief zijn in de gemeente Vlissingen. Helaas is deze werkgroep eind 2019 gestopt. Ook gaat de diaconie participeren in 'SchuldHulpMaatje Vlissingen'.

Binnen onze gemeente is ingezet op het instellen van een hulplijn voor mensen die in 'coronatijd' omhoog zaten en zitten, omdat ze b.v. geen boodschappen konden doen of om andere redenen hulp nodig hadden. Gelukkig is hier geen gebruik van gemaakt en mogen we voorzichtig concluderen dat er binnen en buiten onze gemeente goed omgekeken wordt naar onze medemens.

Onze kerk is een groene kerk, waar vanuit we proberen zo duurzaam mogelijk kerk te zijn. Er is in dat kader een voedselkastje aan het hek gemonteerd waarin voor de één overbodige producten worden aangeboden die voor de ander juist waardevol kunnen zijn.

Tijdens de startdienst in september zijn door de kinderen van de kindernevendienst vogelkastjes gemaakt en in de kerktuin opgehangen; in het voorjaar konden we de eerste bezoekers verwelkomen.

En dan nog dit

Wat betreft de 'stoffelijke zaken' zijn weer veel onderwerpen aan de orde geweest. Er wordt nagedacht over een herinrichting van de Ark. En er vindt een oriëntatie plaats op het beeld en geluid in de kerk en de akoestiek van de Ark.

Veel vrijwilligers werken normaal gesproken mee aan de twee boeken- en rommelmarkten die in het voor- en het najaar gehouden worden. Helaas kwam deze in mei geheel te vervallen. Ook het inzamelen van oud papier heeft geruime tijd stilgelegen.

Vanuit de goede samenwerking met de stichting Vrienden van de Historische Kerk Souburg worden onze gebouwen voor veel activiteiten gebruikt. Door de coronamaatregelen zijn veel van deze geplande activiteiten niet doorgegaan.

Tot slot

Er blijven binnen onze gemeente zorgen rondom de invulling van de vacatures voor ambtsdragers en contactpersonen. Maar daar tegenover staat dat er een grote groep vrijwilligers is waardoor het mogelijk blijft om activiteiten te organiseren en te bemensen. Op deze manier zijn we een open, kleurrijke gemeente met compassie en liefde voor elkaar met als basis ons geloof in God.