

## **Liturgie voor de dienst op Goede Vrijdag, 3 april 2026**

Binnenkomst in stilte

De tafelkaarsen, symbool voor het Oude en het Nieuwe Testament, branden.

### **AANVANG**

**Welkom**

**Stilte**

**Openingsgebed**

v Heer, open mijn lippen

**a en mijn mond zal uw lof zingen**

v God, kom mij te hulp

**a Heer, haast U mij te helpen.**

v Wij gaan de nacht door, het duister,

zoekend naar levend water,

tastend naar houvast

verlangend naar licht, het licht van de morgen.

v God, kom ons te hulp,

Heer, haast U ons te helpen

**a Amen**

**Lied**            562

**Gebed**



**Inleiding bij Psalm 22**, bij een kunstwerk bij de psalm van Anneke Kaai

**Lezing**

Psalm 22

## Muziek bij Psalm 22

**Lezing** Exodus 12:21-28

**Lied** 723: 2

**Lezing** Matteüs 26: 57-75

**Lied** LB 561: allen 1, mannen 2, allen 3, vrouwen 4, allen 5

**Lezing** Matteüs 27: 1-31

**Lied** 558: 6,7

**Lezing** Matteüs 27: 32-54

### Stilte

**Lied** 558: 8,9

**Lezing** Matteüs 27: 55-56

**Lied** 584

**Lezing** Matteüs 27: 57-66

**Lied** 589

## Gebed bij het kruis

*Voor in de kerk staat een kruis; ieder mag naar voren komen en een steen aan de voet van het kruis neerleggen.*

Intussen klinkt **muziek**: Mijn Verlosser hangt aan aan 't kruis – Gerrit Koele

**Lied:** 578

### Slotgebed

**Lied** 590: 1-5

We verlaten in stilte de kerk