



ORDE VAN DIENST voor eeuwigheidszondag, 24 november 2024

Voorganger: ds. Bouke de Haan
Organist: Mariette Everse – van der Hart

Preludium – moment van verstillig – Andante tranquillo - F. Mendelssohn
Woord van welkom en mededelingen

Zingen: Cantorij antifoon 703,
 allen Psalm 33:5 en 7
Bemoediging, groet en drempelgebed
Zingen: Psalm 33: 8
Cantorij nogmaals de antifoon

Kyriëgebed
Glorialied 725: 1 allen, 2 cantorij, 3 en 4 allen

DIENST VAN DE SCHRIFTEN

Gebed bij de Schriften
Schriftlezing: Exodus 3:1 - 8a en Romeinen 8: 38 - 39
Zingen: lied 760: 1 cantorij, 3, 4 en 5 allen
Schriftlezing: Lukas 20: 27 - 38
Zingen lied 728:1 cantorij en 3 cantorij en allen
Preek “Voor Hem leven zij allen”

Als meditatief moment en tevens overgang naar het noemen van de namen zingt de cantorij Lied 736

“Wij geloven de gemeenschap der heiligen” (Uit het apostolicum)

Telkens worden 6 namen van overleden gemeenteleden genoemd en daarna 2 coupletten van Lied 727 gezongen. “Voor alle heil’gen in de heerlijkheid ...”

Ida Berents-Bakker
Anna Johanna Cornelisse
Jacoba Helena de Dreu-Verburg
Renée Berrevoets-Vitalis
Adriana Reijnhout-Moens
Cornelia Elisabeth Wilhelmina Mol - van der Peijl

Margaret Clarissa Meijers-Manson
Simon Hendrik van den Boomgaard
Adriana Brasser-de Lange
Marina Schoonen-Goudswaard
Marianne Marion Leendertse-Zonnevrije
Aagtje Alsema-van Tatenhove

Abraham le Clercq
Johannes den Boer
J.W. Wilbrink
Cornelis Zuidweg
Izaak Adriaan Labeur
Sentina Jannetje Sponselee-de Nooijer

Jacoba Klazina Broerse-Jobse
Bartel Leendert Cornelis Wattel
Majo de Pundert-Boogaard
Laurina Maria Pouver-Markusse
Cornelia N. van Bloppoel-van der Klooster
Adriaan Poelman

Wie niet genoemd is, maar waar we aan denken...

GAVEN EN GEBEDEN

Collecte

Dienst van de gebeden

Voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Slotlied Gezang 267:1, 2 en 3 (uit liedboek **1973**)

“Zalig die in Christus sterven, de doden die de hemel erven ...”

1. Zalig, die in Christus sterven,
de doden, die de hemel erven,
voor wie Hij woning heeft bereid.
Na de nacht van strijd en zorgen

aanschouwen zij de eeuw'ge morgen,
ontwakend tot onsterfelijkheid.
Van moeiten rusten zij.
Hun lijden is voorbij.
Halleluja,
bij 's Vaders troon
wacht hen de Zoon
hun werken volgen hen als loon.

2. Zalig zijn d' ontslapen vromen,
voor ons te vroeg aan d' aard ontnomen,
maar die door God te goeder uur,
aan het einde van hun dagen
het Vaderhuis zijn ingedragen
als rijpe schoven in de schuur.
Zij leven bij de Heer
en zondigen niet meer.
Halleluja!
't Is al volbracht,
geen rouw of nacht
heeft in Gods Koninkrijk meer macht.

3. Dank, aanbidding, prijs en ere,
wordt U, die op de troon zit, Here,
door uw verlost en toegebracht!
Zaalgen, die hebt overwonnen
brengt roem en lof de Nooitbegonnen'
en aan het Lam, voor ons geslacht!
Hij overwon het graf,
wist onze tranen af,
halleluja!
Hij ging ons voor
de heemlen door:
Hij voert ons mede in zijn spoor.

Zegen (met gezongen Amen, 429c)

Postludium – Nimrod uit de Enigma variaties – E. Elgar

Familieleden kunnen na de dienst de kaars(en) meenemen