



BRUGKONTAKT



Burger van twee werelden

Elke zeevarende beweegt zich tussen twee werelden. Als baggeraar heb je een leven dat zich thuis afspeelt en je hebt een leven aan boord. Die werelden zijn tamelijk gescheiden. Dat is ook wel zo als je aan de wal werkt, maar daar liggen de twee werelden toch dicht bij elkaar. Je gaat iedere morgen naar je werk en je komt 's avonds thuis. Dat is anders voor de mensen aan boord. Bovendien willen de normen & waarden patronen in deze twee werelden nog wel eens verschillen.

Tussen die twee werelden speelt er zoiets als *verlangen*. Klassiek is het gezegd: op zee verlangt de zeevarende naar huis - en thuis verlangt de zeevarende naar zee. Er zit iets van onrust in zijn/haar bestaan. Als je vaart, ben je altijd onderweg. Nu maakt verlangen een mens onrustig, maar het heeft ook iets moois: als je elkaar een tijd hebt gemist, ben je weer heel blij als je elkaar ziet. Verlangen en onrust kunnen werk en relatie verdiepen. Door het leven in twee werelden raakt het leven niet zo gauw in een sleur.

(Vervolg op pagina 2)